



**Pelgrimeren**  
in Groningen

## **Etappe 18 chr. Spiritualiteit Kloosterpad Groningen**



Ik zoek de plaats waar ik – voorheen - veel bad  
het lijkt zo ver of ik die plek – en God ook mij –vergeten had

nu ben ik moe en vooral bang om iets te vragen  
waarop het antwoord weer niet komt  
te schreeuwen met het leeg repliek de echo van mijn denken  
dwaas open ik mijn hand voor post “afzender retour”  
God !

Ik zoek die plaats om eindelijk weer te bidden  
Maar uw hemel is een muur  
En binnen in mij staan muren van teleurstelling en onrust  
Toch blijf ik klagen aan en om die muur  
En hoop op U omdat u niet laat gaan wat U begon

U laat het stil zijn voor een tijd.

*Uit Paradox, Otto de Bruyne ISBN 978-946-011-014-6*