



Pelgrimeren
in Groningen

Etappe 13 Bezinning Kloosterpad Groningen.

De rechte en de kromme weg.

De Literatuurcriticus Kees Fens schreef het essay *Lof van de bocht*, waarin hij uitlegt waarom wij zo'n hekel hebben aan kaarsrechte wegen.

“Er ontstaat geen verleden, niets wordt aan je oog onttrokken en jij wordt aan geen oog onttrokken”. Fens geeft vervolgens aan dat “een rechte weg niet beantwoordt aan onze beleving van het leven; dat is niet van het begin tot het eind te overzien. Wat achter ons ligt- ons verleden- is uit beeld geraakt en van onze weg in de toekomst weten we nog niets. Wat zou ons leven saai zijn als we al precies zouden weten hoe de weg verder gaat”.

*Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Het water gaat er anders overheen
De stroom van de rivier hou je niet tegen
Het water vindt er altijd een weg omheen*
Bram Vermeulen

Bezinningswerkvorm.

1. Probeer intuïtief vast te stellen welke paden tijdens de wandeling het verloop van de natuur volgt en welke door de mens is gecreëerd.
2. Overdenk de vraag; geef ik mijn leven vorm of beweeg ik mee met wat het leven me brengt.