



**Pelgrimeren**  
in Groningen

## **Etappe 21 Bezinning Kloosterpad Groningen.**

### **Onderweg.**

Wij wandelen – onwennig en weifelend  
Kilometer na kilometer  
Dichter naar ons doel  
De zon komt op

Om ons heen kleuren de bergen  
Klaprozen wuiven voorbij  
We horen de insecten zoemen  
Ruiken het gemaaid gras

We ordenen zoeken naar woorden  
Spinsel laten langzaam los  
Waarom hebben we niet geweten  
Hoezeer we waren vastgelopen

Het landschap imponeert  
Schenkt ons rust en ruimte  
De schaduwen worden groter  
Verhalen barsten open

Al luisterend en pratend  
Staan we stil bij nieuwe wegen  
Nemen stappen met meer diepgang  
Over hoge hobbels heen

Wij wandelen – verrijkt en verwonderd  
Kilometer na kilometer  
Dichter naar ons doel  
De zon gaat onder

Rineke Huisman.

Wat zou de dichteres met dit gedicht willen zeggen en herken je iets van jezelf erin?